



14 en 15 april
CGK Bethelkerk
Spanjaardgoed 7
19.15 – 19.45 uur

16 en 17 april
NGK Poortkerk
Poortjesgoed 1
19.15 – 19.45 uur

19 april
NGK De Lichtbron
Vondellaan 4
19.15 – 19.45 uur

De bloemen worden verzorgd door: NGK Poortkerk

MAANDAG

Votum en zegengroet

Allen zingen staand:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: Psalm 113 – *allen zitten*

zingen: Psalm 113: 1

lezen : Psalm 113: 4-6

lezen : Psalm 113 : 1-3

zingen: Psalm 113 : 3

zingen: Psalm 113 : 2

lezen : Psalm 113 : 7-9

Agnus Dei: *allen zingen*

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Johannes 13: 1-20

Muzikaal intermezzo: *Laudate Dominum - Hanna van Braak, Hannah de Koning, Jorien Holsappel*

Declamatie: Toen Jezus wist...

Toen Jezus wist: nu is gekomen
Het uur om door de nacht te gaan,
Heeft Hij een linnen doek genomen
En water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende de een teken
En kwam ons voet voor voet nabij.
Hij deed het water van zich spreken,
Het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
En tot de bodem toe gegaan
Om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
De nacht door naar uw grote dag,
Ik heb in eenvoud aangenomen
Dat ik U daarin volgen mag.

Door: Jaap Zijlstra

Moment van bezinning

Lied: Opwekking 638

Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon.
Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.
Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat.
Prijs Adonai, alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon.
Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.
Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat.
Prijs Adonai, alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat.
Prijs Adonai, alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

Gebedsroep: *allen zingen*

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
Te zaaien tot diep in het donkerste dal,
Door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

Nu wij uiteengaan vragen wij God: Ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: Ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God!
Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God!

Allen: LB 456: 3

DINSDAG

Votum en zegengroet

Allen zingen staand:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: Psalm 114 – *allen zitten*

zingen: Psalm 114: 1

lezen : Psalm 114: 1-2

zingen: Psalm 114: 2

lezen : Psalm 114: 3-4

zingen: Psalm 114: 3

lezen : Psalm 114: 5-6

zingen: Psalm 114: 4

lezen : Psalm 114: 7-8

Agnus Dei: *allen zingen*

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Johannes 13: 21-28

Muzikaal intermezzo: *In der ist Freude - J.S. Bach*

Declamatie: En toch Halleluja!

U wist het al, daar bij
het laatste avondmaal.
Eén van de tafelgenoten
zou U gaan verraden.
U riep Uw vrienden op tot
onderlinge liefde, want
U zou ze gaan verlaten.
Maar ze begrepen het niet.

"Waar gaat U dan heen?"
Ze waren in alle staten.
Petrus wilde voor U sterven!
Maar U hoorde het al:
"Ik ken Hem niet!"
Maar juist door Uw gaan
Zien ze Vaders grootheid
En klinkt er toch halleluja!

Door: Willem van Braak

Moment van bezinning

Lied: Opwekking 70

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en
maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2. Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht tevoorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!
4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Gebedsroep: *allen zingen*

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: LB 67

1. God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.
2. Bevrijding uit de vijandschap
de hand van die ons haten,
gelijk Hij eens gezworen had
Abraham onze vader,
opdat wij in rechtvaardigheid
de Here God zijn toegewijd
ons leven lang op aarde.
Zo zult gij voor de Heer uitgaan,
een stem die Hem de toegang baant:
bereidt Hem alle wegen!
3. Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de Opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

In ons hart en in ons huis, de zegen van God
In ons komen en gaan, de vrede van God
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God
Om ons op te vangen, thuis te brengen. (Ierse Zegenbede)

Allen: LB 456: 3

WOENSDAG

Votum en zegengroet

Allen zingen staand:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: Psalm 115 – allen zitten

zingen: Psalm 115: 1

lezen : Psalm 115: 12 - 13

lezen : Psalm 115: 4 - 7

zingen: Psalm 115: 6

zingen: Psalm 115: 3

lezen : Psalm 115: 17 - 18

Agnus Dei: allen zingen

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Johannes 18: 1-27

Muzikaal intermezzo: n.a.v. Johannes 18 - Myrthe en Maurits de Jong

Declamatie: Ik ben....

Daar komen ze
met zwaarden en met stokken;
Ze zoeken Hém.

Hij wordt geslagen
om zijn eerlijkheid.

Als Hij zeg: Ik ben het!
vallen ze op de grond
vertwijfeld door zijn openheid.

Zienden zijn blind
en horenden doof,
zoals Hij heeft voorspeld.

Wapens zijn onnodig
vrijwillig gaat Hij mee,
en heelt intussen nog het oor
van één van hen.

Zonder proces
is er al een oordeel
want Kajafas sprak
een profetisch woord;

De hogepriester ondervraag Hem
over zijn leerlingen, zijn leer;

“ ‘t Is goed,
dat één man sterft
voor 't hele volk”

Hij was altijd en overal
te volgen,
voor wie in Hem wil geloven.

Hij krijgt geen vat op Hem, omdat
'Ik Ben'
niet in tumult
maar in de stilte is.

Door: Margreet Abbing

Moment van bezinning

Lied: Psalm 51 (The Psalm Project)

Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Scheep een zuiver hart diep in mij.

Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U
staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer
leven.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U
staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Gebedsroep: *allen zingen*

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: OTH 153

1. Stilte over alle landen
in deze nacht
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here ons vergeven.
God wil goede rust ons geven
in deze nacht.
2. Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont, dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal, dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt, en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.

Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien. (Zegenbede van St Claire)

Allen: LB 456: 3

DONDERDAG

Votum en zegengroet

Allen zingen staand:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: Psalm 116 – *allen zitten*

zingen: Psalm 116: 1

lezen : Psalm 116: 3-6

zingen: Psalm 116: 4

lezen : Psalm 116: 9-12

zingen: Psalm 116: 6

lezen : Psalm 116: 15-19

Agnus Dei: *allen zingen*

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Johannes 18: 28 - 19: 16a

Muzikaal intermezzo: uit *Via Crucis - O Haupt voll Blut und Wunden - F. Liszt*

Declamatie:

Hij heeft al ons leed op Zijn schouders genomen,
de ziekten gedragen, de pijnen gevoeld.

Hij heeft aan het lijden niet willen ontkomen,
Hij wist wat Hij deed en wat God had bedoeld.

Zijn leven is hier als met voeten getreden,
het veld van zijn ziel is met onrecht bezaaid.

Hoe heeft Hij geworsteld, hoe heeft Hij geleden;
maar recht en gerechtigheid heeft Hij gemaaid,

Hij heeft al de smarten der wereld gedragen,
Hij groef door te sterven de vijand het graf.

Hij heeft door te sterven de satan verslagen,
Hij nam door te sterven de schuld van ons af.

Door: E. Ijskes-Kooger

Moment van bezinning

Lied: Opwekking 595

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.

Gebedsroep: *allen zingen*

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: OTH 182

1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien
2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook als ik mij tot Hem keer –
dat God mij nooit verlaat.
3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik hem in eeuwigheid |
dat ik genade vond. | (2x)

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

Moge de baby van Bethlehem je vrede geven.
Moge het kind van Nazareth je vreugde geven.
Moge de man van Galilea je kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha je moed geven.
Moge de opgestane Jezus de hoop geven
En de opgevaren Christus een voorsmaak van zijn glorie. (zegen uit het Heilige Land)

Allen: LB 456: 3

Voorganger: Jan Willem Samsom

Organist: Sybrand Prins

Lezer: Estelle de Koning

ZATERDAG

Votum en zegengroet

Allen zingen staand:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: Psalm 117 (LB) en 118 (DNP) – *allen zitten*

zingen: Psalm 117

lezen : Psalm 118: 1-4

zingen: Psalm 118: 2

lezen : Psalm 118: 10-12

zingen: Psalm 118: 4

lezen : Psalm 118: 19-21

zingen: Psalm 118: 6

lezen : Psalm 118: 26-29

Agnus Dei: *allen zingen*

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Johannes 19: 38-42

Muzikaal intermezzo: *Scars in Heaven - Casting Crowns*

Declamatie: De Heer ging ons voor

Als de Christus die stierf was gestopt bij het kruis

was Zijn werk onvoltooid gebleven

Als de Christus die werd begraven, in het graf was geëindigd, had de dood getriomfeerd over het leven.

Maar de weg van het kruis houdt nooit op bij het kruis

en de weg van het graf loopt door naar genade, zo rijk op een hemelse plek

De Heer die verrees ging ons voor.

Door: Annie Johnson Flint

Moment van bezinning

Lied: In deze stilte, Sela

Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw zegen, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Gebedsroep: *allen zingen*

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: LB 393: 1, 2, 3 en 4.

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

Nu wij uiteengaan vragen wij God: Ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: Ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God!

Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God!

Allen: LB 456: 3

Voorganger: Corrie van Capelleveen

Organist: Wim Veerman

Combo: Christa Doornenbal, Julia Rijke, Imert Moret, Meike Petri, Samuel Hartman

Lezer: Anna de Jonge

In de laatste week voor Pasen, de Stille Week, worden er vespers gehouden. Evenals vorige jaren doen we dat samen als gemeenteleden van de NGK Poortkerk, NGK De Lichtbron en CGK Bethelkerk. In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van onze Heer. Ook dit jaar zijn waar mogelijk de voorgangers van de betrokken gemeenten in elkaars erediensten voorgedaan tijdens Palmpasen. Hierbij is gehoor gegeven aan het verlangen van onze Heiland, verwoord tegenover Zijn hemelse Vader: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden", Joh. 17:21.

Misschien bent u voor het eerst bij de vespers? Dan geven we graag een korte toelichting. In de eerste en tweede eeuw na Christus was het in de vroegchristelijke kerk de gewoonte om dagelijks samen te komen. We lezen daar al over in Handelingen. In de loop van de tijd kregen die dagelijkse bijeenkomsten min of meer vaste structuren en werden bepaalde elementen vaste onderdelen van deze dagelijkse bijeenkomsten.

Later, toen kloosters werden gesticht, werd dit nog veel meer gestructureerd en waren er verschillende vaste gebedsmomenten met hun eigen liturgische karakter. Dat noemde men in de loop van de tijd de 'getijden'. De vespers, waarover wij nu spreken, zijn een onderdeel van die 'getijden', namelijk de christelijke avondbijeenkomst. Je zou kunnen spreken van een avondkerkdienst, waarbij christenen samen de dag afsluiten. Behalve die avondgebeden of avondbijeenkomsten waren er bijvoorbeeld ook dagopeningen en middernachtelijke gebeden. Voor alle officiële 'getijden' is in de loop der jaren een soort vaste liturgie ontstaan, met name in de RK Kerk maar ook in sommige protestantse kerken.

De Anglicaanse Kerk kent als vespers nog altijd de 'evening prayer' en ook in diverse Nederlandse protestantse kerken is in de laatste decennia het fenomeen 'vespers' weer ingevoerd. De vespers zijn overigens duidelijk bedoeld voor de gehele gemeente. In de vespers zijn verschillende vaste onderdelen aan te wijzen: psalmen, lezing uit de profeten of het Nieuwe Testament, een hymne, voorbeden en het Magnificat (Lofzang van Maria). Tijdens de vespers van 2025 volgen we de geschiedenis van Christus' kruisgang aan de hand van het klein Hallel, beschreven in de Psalmen 113 – 118 gekoppeld aan het evangelie van Johannes.

Wij wensen u/ jou een goede Stille Week en gezegende Paasdagen.

Wilt u het boekje op uw stoel terugleggen?
Zaterdag kunt u het boekje meenemen