

Samen stil worden



BETHELKERK
Veenendaal

Poortkerk 



NGK Veenendaal

LITURGIE

3 en 4 april
CGK Bethelkerk
Spanjaardgoed 7
19.15 – 19.45 uur

5 en 6 april
GKv Poortkerk
Poortjesgoed 1
19.15 – 19.45 uur

8 april
NGK Ichthus College
Vondellaan 4
19.15 – 19.45 uur

De bloemen worden verzorgd door: GKv-Oost

MAANDAG

Votum en zegengroet

Allen staande zingen:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: *Psalm 55 – allen zitten*

zingen : Psalm 55: 1

lezen : Psalm 55: 10-15

lezen : Psalm 55: 5-9

zingen : Psalm 55: 5

zingen : Psalm 55: 3

lezen : Psalm 55: 19-24

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: *Lucas 22: 1-23*

Muzikaal intermezzo: *Vocaal Ensemble Bethelkerk – “O, for the wings of a dove” uit Hear my prayer van Felix Mendelssohn Bartholdy (naar psalm 55)*

Declamatie: *Is hier de plaats*

Is hier de plaats
waar hij met zijn leerlingen bijeen kan zijn
om de uittocht uit het diensthuis te gedenken.

Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Doet dit ter gedachtenis aan mij.
Dit is de beker van een nieuw verbond
in mijn bloed voor u gegeven.

Het uur brak aan dat hij aan tafel ging
en zijn gezondenen met hem. Hij sprak:

En zij begonnen te twisten
over wie van hen de grootste was.
Hij sprak tot hen:

Hoe heb ik hiernaar verlangd,
te zijn met u
voordat ik lijden moet.

De volkeren hebben hun heersers.
Zo mag het niet zijn in uw midden.
De grootste worden de kleinste,
Wie vóórgaat als één die aan tafel bedient.

Toen zij gegeten hadden en gedronken,
na zegening en dankgebed,
nam hij brood en beker.

Zo moge het zijn in ons midden.

Huub Oosterhuis

Moment van bezinning

Lied: *Op toonhoogte 369*

1. Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

2. In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

Refrein 2x

Gebedsroep:

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: *NLB 416*

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

God leg eer in het werk van uw handen,
behoed ons op de weg.
Ga voor ons uit als een vuur,
dat wij uw lichtglans weerkaatsen. (Andries Govaart)

Allen: *Gezang 456: 3*

Voorganger : Carla Dik-Faber
Organist : Willem van Braak
Lezing : Lenny Lourens

DINSDAG

Votum en zegengroet

Allen staande zingen:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: Psalm 17 – allen zitten

zingen : Psalm 17: 1

lezen : Psalm 17: 3-5

zingen : Psalm 17: 3

lezen : Psalm 17: 10-12

zingen : Psalm 17: 6

lezen : Psalm 17: 15

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Lucas 22: 24-38

Muzikaal intermezzo *Henk (piano) en Hannah (cello) de Koning - Elégie - G. Fauré*

Declamatie: *Wist zijn laatste avondmaal*

Hij keek ze aan en wist

Zijn laatste avondmaal

Eén zou er gaan

Voordat de haan driemaal zou kraaien

De anderen zouden volgen

Onder hoongelach en spot bedolven

Maar geloofde nog in Zijn Messiaszijn

Ondanks de kruisiging en pijn

Hij had het lot met zijn herrijzenis beschikt

De mens deelde in God met eigen ik

Wil Melker

Moment van bezinning

Lied: NLB 388: 1, 4 en 5

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

Gebedsroep: *allen zingend*

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: NLB 250: 1, 3, 4 en 7

1. Ik leg mij in uw hoede neer
en mag de vrede vinden.
Wie zich aan U gewonnen geeft
slaapt in als uw beminde.

3. Gij houdt uw sterke arm gestrekt
om alle kwaad te weren,
en tegen angsten toegedekt
mag ik bij U verkeren.

4. De avond valt, de nacht is daar.
Ik wil niet langer zwichten
voor al het leed, dat zorgen baart,
op U allen mij richten.

7. Ik vrees niet wat nog komen zal
en wil mijn dagen bouwen
op 't enige, dat Gij mij vraagt:
niets dan op U vertrouwen.

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid. (St. Patrick)

Allen: *Gezang 456: 3*

Voorganger: Hannie van Essen

Organist : Wim Veerman

Lezing : Gerard de Jong

WOENSDAG

Votum en zegengroet

Allen staande zingen:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: *Psalm 69 (DNP) – allen zitten*

zingen : Psalm 69: 1

lezen : Psalm 69: 5-13

zingen: Psalm 69: 4

lezen : Psalm 69: 17-22

zingen: Psalm 69: 6

lezen : Psalm 69: 28-30

zingen: Psalm 69: 8

lezen : Psalm 69: 35-37

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: *Lucas 22: 39-62*

Muzikaal intermezzo: *Caroline Tijssen en Arjan Jonker (zang)*

Sybrand Prins (piano) – Getsémane - Sela

Declamatie: *Petrus*

Noem mij geen Petrus meer - ik ben die naam niet waard;

ik heb mijn Heer verloochend en verlaten,

ik heb mij aan de kant der vijanden geschaard,

en lof geheuld met die mijn Meester haten.

Noem mij geen Petrus meer - ik ben geen sterke rots;

eens heb ik Jezus als mijn Heer beleden,

ik heb Hem aanbeden als de Christus Gods;

wat lijkt mij dat nu eind'loos lang geleden.

In deze nacht verloor ik alles wat ik had;

mijn hoop en mijn geluk en mijn vertrouwen.

Maar alle liefde, die ik ooit voor Hem bezat

brandt als een vlam die nimmer kan verflauwen.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, maar zie zijn blik
waarmee Hij mij bedroefd heeft aangekeken.

Ja Heer, ik heb verraad gepleegd - ik deed het, ik,
slechts wenend kan ik om genade smeken.

onbekend

Moment van bezinning

Lied: *NLB 562: 1 en 2*

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in 't lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden
O Jesu, zie mij aan.
2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden
Weerspanning in de wind,
Wilde niet zien of horen
Hoezeer ik werd bemind,
Mijn leven liep verloren,
Uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden
O Jesu, zie mij aan.

Gebedsroep:

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: *NLB 247: 1, 3, 4 en 5*

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend
oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met u allen. (2 Kor. 13: 13)

Allen: *Gezang 456: 3*

Voorganger: Wilco van Loon
Organist : Sybrand Prins
Lezing : Jantine de Koning

DONDERDAG

Votum en zegengroet

Allen staande zingen:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: *Psalm 22 (Geref. Kerkboek) – allen zitten*

zingen: Psalm 22: 1

lezen : Psalm 22: 4-9

zingen : Psalm 22: 4

lezen : Psalm 22: 12-19

zingen : Psalm 22: 9

lezen : Psalm 22: 23-25

zingen : Psalm 22: 12

lezen : Psalm 22: 28-32

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: *Lucas 22: 66 – 23: 25*

Muzikaal intermezzo: *Robert Hutten – Mijn God, waarom? – The Psalm Project (naar psalm 22)*

Declamatie: *Jezus of Barabbas*

Elke dag weer moet ik kiezen:

Jezus, ofwel Barabbas.

't Gaat om winnen of verliezen,

om wat kómt of om wat wàs.

En mijn hart kiest Jezus' zijde,

maar 'k wil niet naar Golgotha,

want ik ben zo bang voor 't lijden

daarom schreeuw ik and'ren na.

Steeds weer moet ik antwoord geven

op die vraag, zo klemmend groot:

Wil je door de dood naar 't leven,

of door 't leven naar de dood?

God, Gij weet het, want Gij kent mij,

ziet mij vóór Pilatus staan;

daarom smeeik ik U: vergeef mij,

spreek mij vrij in Jezus' naam!

Nel Benschop

Moment van bezinning

Lied: PvN 130

1. Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch
Heer, luister toch
2. Als U niets dan zonden zag
Heer mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven. Dus verdient U
Diep ontzag
Ons diep ontzag
3. Ik blijf wachten tot U komt
Heer mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht
Het morgenlicht
4. Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
Want Hij heeft zich aan jou verbonden
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij!

Gebedsroep

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: *Avondlied – Sela*

1. Aan het einde van de dag
kniel ik aan Uw voeten neer.
Alles wat ik deed en dacht
is bij U bekend, mijn Heer.
2. In de stilte van mijn hart
spreekt U mij in liefde aan.
Al het goede wat ik deed,
heeft Uw Geest in mij gedaan.

Refrein:

Ik mag wonen in Uw huis.
Ik mag schuilen in Uw tent.
Met Uw liefde om mij heen
weet ik dat ik geborgen ben.

Refrein

3. Aan het einde van de dag
weet ik dat ik rusten mag.
Al het zorgen, al mijn werk,
was genoeg voor deze dag.

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

Zegen ons met uw stilte dat, de drukte in ons zwijgt.
Geef ons vrede met wat onaf is en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht, dat wij ons toevertrouwen aan de slaap
als U over ons waakt. (onbekend)

Allen: *Gezang 456: 3*

Voorganger: Gerda van der Graaf
Organist : Robert Hutten
Lezing : José Burgers

ZATERDAG

Votum en zegengroet

Allen staande zingen:

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen.

Psalmgebed: *Psalm 30 – allen zitten*

zingen : Psalm 30: 1

lezen : Psalm 30: 5-8

zingen : Psalm 30: 4

lezen : Psalm 30: 12,13

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: *Lucas 23: 50-56*

Muzikaal intermezzo: *Joanne Pieterse (gitaar) en Rachel Mak (piano)- U zond Uw Zoon (Hemelhoog 201)*

Declamatie: *Het is voorbij*

Alles is voorbij
de strijd is nu gestreden
voor jou en ook voor mij
heeft Jezus zo geleden.

Dit offer was voor ieder mens
een lam rein en volmaakt
dat God aanvaardde door Zijn Zoon
Hij heeft ons vrijgemaakt.

Geknield bij het kruis en met dank in het hart
mag ook jij dit offer aanvaarden
het is te mooi en te groot voor ons hart
niemand kent de echte waarde.

Alleen God kent de prijs die voor jou is betaald
Zijn hart brak om jouw hart te helen
de weg is nu vrij om tot Hem te gaan
en eeuwig bij Hem te leven.

Cobi van der Hoeven-Zondag

Moment van bezinning

Lied: *Opwekking 315*

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Gebedsroep:

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: *voorbeden - stil gebed - Onze Vader (allen)*

Avondlied: *Gezang 393: 1, 2, 3 en 4*

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezonden en gesproken wordt.
4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen: *allen staan*

Voorganger:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. (Rom. 15:13)

Allen: *Gezang 456: 3*

Voorganger: Joost Burgers
Organist : Marnix van Esch
Lezing : Yt Vriezinger

In de laatste week voor Pasen, de Stille Week, worden er vespers gehouden. Evenals vorige jaren doen we dat samen als gemeenteleden van de Poortkerk (GKv), de Bethelkerk (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van onze Heer. Ook dit jaar zijn de voorgangers van de betrokken gemeenten in elkaars erediensten voorgegaan aan het begin van de Stille Week. Hierbij is gehoor gegeven aan het verlangen van onze Heiland, verwoord tegenover Zijn hemelse Vader: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden", Joh. 17:21.

Misschien bent u voor het eerst bij de vespers? Dan geven we graag een korte toelichting.

In de eerste en tweede eeuw na Christus was het in de vroegchristelijke kerk de gewoonte om dagelijks samen te komen. We lezen daar al over in Handelingen. In de loop van de tijd kregen die dagelijkse bijeenkomsten min of meer vaste structuren en werden bepaalde elementen vaste onderdelen van deze dagelijkse bijeenkomsten.

Later, toen kloosters werden gesticht, werd dit nog veel meer gestructureerd en waren er verschillende vaste gebedsmomenten met hun eigen liturgische karakter. Dat noemde men in de loop van de tijd de 'getijden'. De vespers, waarover wij nu spreken, zijn een onderdeel van die 'getijden', namelijk de christelijke avondbijeenkomst. Je zou kunnen spreken van een avondkerkdienst, waarbij christenen samen de dag afsluiten. Behalve die avondgebeden of avondbijeenkomsten waren er bijvoorbeeld ook dagopeningen en middernachtelijke gebeden. Voor alle officiële 'getijden' is in de loop der jaren een soort vaste liturgie ontstaan, met name in de RK Kerk maar ook in sommige protestantse kerken.

De Anglicaanse Kerk kent als vespers nog altijd de 'evening prayer' en ook in diverse Nederlandse protestantse kerken is in de laatste decennia het fenomeen 'vespers' weer ingevoerd. De vespers zijn overigens duidelijk bedoeld voor de gehele gemeente. In de vespers zijn verschillende vaste onderdelen aan te wijzen: psalmen, lezing uit de profeten of het Nieuwe Testament, een hymne, voorbeden en het Magnificat (Lofzang van Maria). Tijdens de vespers voor de 'Stille Week' is gekozen voor het lied 'Lam van God' als steeds terugkerend thema.

Wij wensen u/jou een goede Stille Week en gezegende Paasdagen.

Wilt u het boekje op uw stoel terugleggen?

Zaterdag kunt u het boekje meenemen